

Algemene informatie

De naam Friens is ontstaan uit Freense, later werd dit Freenigge. Het dorpje met zijn kerk, knus verscholen tussen het lommer, lag vroeger aan de kant van de Middellzee. In de periode van 1620-1849 stond in het dorpje de stins van de families Beslinga en Sytzama. Het gebouw is verkocht en afgebroken. Alleen de dertien rouwborden in het kerkje en de grafkelders op het kerkhof herinneren nog aan de vroegere adel. Het dorpje ligt tussen de waterlopen Zwin en Moezel, temidden van een weelderige bomengroei, 500 meter aan de zuidkant van de Sneekerhoek, naast de grote weg. Dat is Friens, met z'n boerderijen en kerk.



Lyts, rêstich
meiinoar iens
leaf, sêft
de natûr is sa moai
gjin auto's
gjin lawaei
stilte.....
né.....,in mem raest
'Reinder.....ite!'
oer de romte
de wash wappert
it is fjouwer ûre
'n lyts klompke
klettert
oer de strjitte...
Friens: Lyts, rêstich



SYMON

Straatnamen

Als we vanaf de Overijsselsestraatweg naar Friens gaan komen we over de Beslingadyk. Voordat we deze weg op gaan is het de moeite waard om even om ons heen te kijken en ons de situatie voor te stellen toen er nog geen straatweg was. We zien dat er nog een vervallen weggetje noordelijker ligt. Dit liep vroeger door naar Tzienzerbuorren. De Beslingadyk dankt zijn naam aan het slot Beslinga, dat achter het Lokaal en ten zuiden van de kerk te Friens heeft gestaan. Dit slot is in 1848 afgebroken.

De andere weg is de Van Sytzamawei.

Het geslacht Van Sytzama bewoonde van ongeveer 1570 tot 1848 het slot Beslinga. De eerste bewoner was Douwe van Sytzama, die zich omstreeks 1580 actief tegen de Spaanse overheersing teweer stelde. Deze Douwe was getrouwd met Jets van Beslinga, een rijke koopmansdochter uit Leeuwarden. Haar vader gebruikte geen achternaam en vermoedelijk heeft zij bij haar huwelijk de naam Beslinga aangenomen. De laatste bewoner was Maurits Pieco Diederik van Sytzama, die commissaris van de koningin was en koning Willem 1 op zijn slot te Friens ontving.

Kurz gesagt; Friens hat zwei Strassen und rundum 85 Einwohner.

Die eine Strasse heist Beslingadijk und ist genant nach das Schloss Beslinga.

Der Bewohner war ein reiche Kaufmann der kein Familienname brauchte.

Die andere Strasse heist Sytzemawei, genant nach die Familie Sytzeema.

Das Schloss ist abgebrochen.

Aber auf den Friedhof sind noch die Grabgewölbe von die Familiën und in die Kirche sind noch 13 Trauerteller (Rouwboarden)

Auf Google eingeben: beslinga parenteel

Weiter den gewünschten Teil angeben. Bei mir war das:

<http://members.home.nl/w.quant/Parenteel%20van%20Margaretha%20Truchsess%20van%20Waldburg.HTM>

Dort steht den ganzen Stambaum von Margartha Truchsess van Waldburg (Sie ist verwant an Karl der Grosze!